

Min studie i Sverige

NO.

1/3

Jag har bott i Sverige som utbytestudent från Sendai i 10 månader. Jag bodde med en underbart svensk familj, som tog hand om mig hela tiden.

Jag studerade också på Ullvigymnasiet och Komvux i Köping under tiden som jag var i Sverige.

Innan jag kom till Sverige hade jag aldrig varit i ett annat land, det var också första gången för mig att resa med flygplan. Så jag var lite förvirrad och orolig för att bo i Sverige i början.

Men strax efter att jag börjat bo i Sverige blev allt lugnt och gick bra. Anledningen var ju att familjen var mycket trevlig, människor var så snälla, och lärare och elever tog hand om mig mycket vänligt.

Varje dag var jag tvungen att studera svenska väldigt hårt. Dagarna i skolan var väldigt jobbiga för mig i början av vistelsen kommer jag ihåg. Men så småningom kunde jag komma igång att prata så roligt med familjen och kompisar på svenska. Dag efter dag brukade jag försöka att förbättra min svenska på det sättet. Jag deltog i lektioner så uppmärksam som möjligt i skolan och försökte prata med mina kompisar på svenska så mycket som jag kunde.

I skolan lärde jag mig kultur, traditioner, och hur de bodde i deras dagliga liv i Sverige också. Då var jag riktigt förvånad, eftersom de kände massor av folk som var

mycket intresserad av Japan. Jag kunde hitta många olika saker som importerades från Japan också. Innan jag åkte till Sverige trodde jag att det här landet var ganska långt borta från Japan. Men nu känner jag att alla länder ligger nära.

Det vill säga att avståndet mellan länderna faktiskt är struntsamma. Det är ju bara plats där det finns olika människor, kulturer, traditioner och saker som vi kan göra med varandra med kärlek och förtroende skulle jag tro.

Jag ska aldrig glömma bort den underbara familjen, mina trevliga kompisar och den vackra staden "Köping". Jag ska återkomma dit nåndag i framtiden.